



Het grote
conflict
2e kwartaal

2024

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD



De oorlog achter alle oorlogen

Opdracht van de vorige week

Heb je je ooit afgevraagd wat er schuilgaat achter de schermen van de wereldwijde conflicten die we zien?

Lees samen

Openbaring 12:7-12

Ijsbrekervraag

Wil je liever ontdekken hoe je alle oorlogen kunt stoppen of vechten voor een nobel doel? Waarom?

Inspiratie

‘Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’¹

Behandel de tekst

In Openbaring 12:7-12 wordt een epische strijd beschreven tussen goed en kwaad, niet alleen op aarde, maar ook in de hemelse sferen.

Het begint met een hemelse strijd. Er ontstaat een conflict tussen Michaël, de aartsengel, en de draak, een symbool van het kwaad. Maar dit is geen gewone ruzie; het is een ultieme confrontatie tussen licht en duisternis, tussen Gods rechtvaardigheid en de opstand van Satan.

Hoewel deze oorlog zich afspeelt in de hemel, heeft het diepgaande gevolgen voor de aarde en haar bewoners. De draak wordt neergeworpen naar de aarde, waar zijn woede zich richt op de mensheid. Dit roept het beeld op van een voortdurende spirituele strijd die elke generatie beïnvloedt.

Belangrijk is te beseffen dat deze passage niet alleen gaat over gebeurtenissen in een ver verleden. Het spreekt tot ons hier en nu. De strijd tussen goed en kwaad gaat door, en wij zijn er middenin.

Maar te midden van deze oorlog is er hoop. De passage vertelt over de overwinning van Michaël en zijn engelen op de draak. Dit herinnert ons eraan dat het goede uiteindelijk zal winnen van het kwaad. Een bemoedigende boodschap voor iedereen die worstelt met de uitdagingen van het leven.

Voor jongeren kan deze passage een bron van inspiratie zijn. Het herinnert ons eraan dat we niet alleen staan in onze strijd tegen het kwaad. We hebben kracht en steun van hogere machten, en met geloof en vastberadenheid kunnen we overwinnen.

Dus, terwijl we ons bewust zijn van de oorlogen die woeden op aarde, laten we niet vergeten dat er een diepere, spirituele strijd aan de gang is. Laten we ons verenigen met de krachten van het goede en standvastig zijn tegenover de verleidingen van het kwaad. Want in die strijd ligt de hoop en de belofte van een betere toekomst voor ons allemaal.

¹ Romeinen 8:31, NBV21

Gespreksvragen

- Wat denk jij dat de plaatjes in Openbaring 12:7-12, zoals de draak en de aartsengel Michaël, betekenen?
- Hoe denk jij dat dit stukje uit de Bijbel invloed heeft op jouw eigen leven en de problemen die jij meemaakt?
- Geloof jij dat er een gevecht tussen goed en kwaad is? Waarom wel of niet?
- Hoe kunnen wij samenwerken met "de krachten van het goede" zoals genoemd in de tekst, en sterk blijven wanneer het kwaad ons probeert te verleiden?
- Wat denk jij dat de boodschap van hoop is in deze passage? Hoe kunnen wij die hoop gebruiken in ons eigen leven?

Opdracht

Stel je voor dat je teruggaat naar de tijd van de allereerste groep christenen. Ze hadden een belangrijke regel: iedereen deelde wat ze hadden, zodat niemand tekortkwam. Nu sta jij voor de vraag: zou jij al je spullen verkopen om anderen te helpen die het nodig hebben?

Neem de tijd om na te denken over deze vraag. Hoe voel je je erover om je bezittingen te delen? Wat denk je dat de voor- en nadelen zijn van deze manier van leven?

Bespreek je standpunt met je sabbatschoolklas. Luister naar elkaars meningen en probeer elkaars standpunten te begrijpen.

De hoofdvraag: liefde of egoïsme?

Opdracht van de vorige week

Stel je voor dat je teruggaat naar de tijd van de allereerste groep christenen. Ze hadden een belangrijke regel: iedereen deelde wat ze hadden, zodat niemand tekortkwam. Nu sta jij voor de vraag: zou jij al je spullen verkopen om anderen te helpen die het nodig hebben?

Neem de tijd om na te denken over deze vraag. Hoe voel je je erover om je bezittingen te delen? Wat denk je dat de voor- en nadelen zijn van deze manier van leven?

Bespreek je standpunt met je sabbatschoolklas. Luister naar elkaars meningen en probeer elkaars standpunten te begrijpen.

Lees samen

Handelingen 2:42-47

Ijsbrekervraag

Als je één superkracht zou kunnen kiezen om een vriend(in) te helpen, wat zou die superkracht dan zijn en hoe zou je die gebruiken om hem/haar te ondersteunen?

Inspiratie

‘Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar.’¹

Behandel de tekst

In het boek Handelingen, hoofdstuk 2, vinden we een inspirerend verhaal over een gemeenschap die gedreven wordt door liefde en samenwerking. In dit verhaal zien we hoe mensen, die allen geloven in Jezus Christus, samenleven als één grote familie. Laten we eens dieper ingaan op de lessen die we kunnen leren van deze gemeenschap.

De gelovigen kwamen regelmatig bij elkaar om te leren over Jezus Christus. Ze luisterden naar de apostelen, die hen onderwezen in de leer van het geloof. Dit laat zien hoe belangrijk het is om samen te komen en van elkaar te leren. Door samen te bidden en te studeren, versterkten ze niet alleen hun band met God, maar ook met elkaar.

Een opvallende eigenschap van deze gemeenschap was hun bereidheid om te delen. Ze deelden niet alleen hun geloof, maar ook hun materiële bezittingen. Als iemand iets nodig had, verkochten anderen hun eigendommen om te helpen. Dit toont een diepe betrokkenheid en zorg voor elkaar, waarbij niemand buitengesloten werd.

Een ander aspect van hun gemeenschap was het delen van maaltijden. Door samen te eten, creëerden ze een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. Het maakte niet uit wie je was of waar je vandaan kwam; tijdens deze maaltijden werd iedereen als even belangrijk beschouwd.

De gelovigen eerden God in alles wat ze deden. Hun leven was een getuigenis van hun geloof en liefde voor God en elkaar. Door hun liefdevolle en zorgzame houding trokken ze de aandacht van anderen, die ook deel wilden uitmaken van deze gemeenschap.

Stel je eens voor hoe onze wereld eruit zou zien als we deze principes zouden omarmen. Als we bereid zouden zijn om te delen met degenen die minder hebben, als we samen zouden komen om van elkaar te leren en te groeien, als we samen zouden eten en genieten van elkaars gezelschap, en als we ons leven zouden wijden aan het eren van God in alles wat we doen.

Dit verhaal uit Handelingen 2 laat ons zien hoe krachtig gemeenschap kan zijn als het gebaseerd is op liefde, zorg en samenwerking. Het herinnert ons eraan dat we elkaar nodig hebben en dat we sterker staan als we samenwerken.

¹ Filippenzen 2:4, BGT

Laten we streven naar een wereld waarin liefde, zorg en samenwerking de norm zijn. Laten we elkaar ondersteunen en bemoedigen, net zoals de vroege christelijke gemeenschap deed in Handelingen 2. Samen kunnen we een verschil maken en een wereld creëren waarin iedereen zich geliefd, gewaardeerd en verzorgd voelt.

Gespreksvragen

- Waarom denk je dat de vroege gelovigen zo hecht waren en als één familie samenleefden? Hoe kunnen we dat 'familiegevoel' in onze eigen vriendengroepen en gemeenschappen creëren?
- De vroege gelovigen deelden alles wat ze hadden en hielpen anderen zelfs door hun bezittingen te verkopen. Waarom denk je dat dit zo belangrijk voor hen was? Hoe kunnen we ook vrijgeviger zijn in ons eigen leven?
- Ze hadden echt plezier samen tijdens de maaltijden. Waarom denk je dat samen eten zo'n grote rol speelde in hun gemeenschap? Hoe kunnen we meer tijd doorbrengen met vrienden en familie rond de eettafel?
- De gelovigen baden samen en leerden van elkaar. Wat denk je dat ze van die momenten geleerd hebben? Hoe kunnen we meer tijd vrijmaken om samen te bidden en van elkaar te leren?
- De gelovigen zagen zelfs wonderen gebeuren. Denk je dat dit hun geloof versterkte? Wat denk je dat ons geloof vandaag kan versterken?
- Het Bijbelgedeelte eindigt met steeds meer mensen die tot geloof komen en zich aansluiten bij de groep van gelovigen.. Wat denk je dat mensen aantrok tot die gemeenschap? Hoe kunnen we mensen vandaag aantrekken naar ons geloof en onze gemeenschap?

Opdracht

Stel je voor dat iemand zegt dat Jezus al is teruggekeerd, maar dan op een spirituele manier. Zou je daarvan schrikken? Waarom wel of niet? En hoe zou dat je geloof beïnvloeden? Denk ook eens na over waarom mensen dat kunnen denken. Misschien hebben ze wel een bepaalde uitleg van de Bijbel, of hebben ze iets persoonlijks meegemaakt. Heb je ooit zo iemand ontmoet? En hoe hebben ze het je uitgelegd?

Schrijf dan een kort verslag waarin je je gedachten en gevoelens hierover opschrijft. Praat over hoe je zou reageren als Jezus al is teruggekeerd, en hoe dat je geloof en je leven zou kunnen veranderen. Bid en vraag God om leiding en inzicht in dit onderwerp, en om een dieper begrip van zijn plan voor de terugkomst van Jezus en de rol die dit speelt in jouw geloof.

(Lees de volgende Bijbelverzen ter referentie: Matteüs 24:27-31; Handelingen 1:10-11; 1 Tessalonicenzen 4:16-17; Openbaring 1:7.)

Licht schijnt in de duisternis

Opdracht van de vorige week

Stel je voor dat iemand zegt dat Jezus al is teruggekeerd, maar dan op een spirituele manier. Zou je daarvan schrikken? Waarom wel of niet? En hoe zou dat je geloof beïnvloeden?

Denk ook eens na over waarom mensen dat kunnen denken. Misschien hebben ze wel een bepaalde uitleg van de Bijbel, of hebben ze iets persoonlijks meegemaakt. Heb je ooit zo iemand ontmoet? En hoe hebben ze het je uitgelegd?

Schrijf dan een kort verslag waarin je je gedachten en gevoelens hierover opschrijft. Praat over hoe je zou reageren als Jezus al is teruggekeerd, en hoe dat je geloof en je leven zou kunnen veranderen. Bid en vraag God om leiding en inzicht in dit onderwerp, en om een dieper begrip van zijn plan voor de terugkomst van Jezus en de rol die dit speelt in jouw geloof.

Lees samen

2 Tessalonicenzen 2:5-12

Ijsbrekervraag

Heb je ooit een grap uitgehaald die zo overtuigend was dat je vrienden echt dachten dat het waar was? Wat was het verhaal?

Inspiratie

'Jezus zei: 'Pas op! Laat je niet bedriegen'.¹

Behandel de tekst

Tegenwoordig worden we overspoeld met informatie en meningen, waardoor het soms moeilijk is om de waarheid te onderscheiden van misleiding. De apostel Paulus schreef aan de Tessalonicenzen over de opkomst van het kwaad en waarom het belangrijk is om vast te houden aan de waarheid. Laten we eens kijken naar de woorden uit 2 Tessalonicenzen 2:3-12 en hoe ze ons kunnen helpen in ons leven. Paulus zegt: 'Laat je niet bedriegen, op geen enkele manier' (vers 3). Voordat Jezus weer terugkomt, zal er van alles gebeuren. Mensen zullen zich tegen God keren en de 'allerslechtste mens' zal de macht grijpen. Deze persoon zal zichzelf erg belangrijk vinden en zelfs beweren dat hij God is, zelfs in de tempel van God. Maar wat er ook gebeurt, blijf vasthouden aan je geloof, zelfs als de wereld in chaos lijkt te zijn.

Paulus zegt dat deze persoon al actief is, maar nog niet de volledige macht heeft. Dit herinnert ons eraan dat het kwaad altijd aanwezig is, maar dat God uiteindelijk zal overwinnen. Als de Heer Jezus terugkomt, zal Hij met slechts een woord de slechtste persoon vernietigen (vers 8). Het is belangrijk om te weten dat de komst van de slechtste persoon het werk van Satan is (vers 9). Hij zal de macht hebben om wonderen te verrichten en mensen te bedriegen. Daarom is het belangrijk om oplettend te zijn en het verschil te zien tussen de waarheid en leugens. Paulus waarschuwt ook voor mensen die de waarheid negeren. God zal hen overgeven aan hun eigen leugens omdat ze het kwaad boven Hem hebben gekozen.

Wat betekent dit voor ons? Blijf standvastig. Laat je niet meeslepen door wat er in de wereld gebeurt. Blijf trouw aan wat je gelooft en houd je ogen open voor wat echt is. Laat je niet misleiden door valse informatie.

¹ Lucas 21:8, BGT

Dit betekent niet dat je je moet afsluiten van de wereld om je heen, maar laat de waarheid je leiden. Blijf scherp en altijd bereid om jouw geloof te verdedigen tegen het kwaad.

En vergeet niet om liefdevol te zijn naar de mensen om je heen. Bid voor hen en help ze terug te keren naar God. Als jongeren hebben we de kracht een verschil te maken. Laten we vasthouden aan de waarheid, opletten voor het slechte en laten zien wat echte liefde is.

Gespreksvragen

- Hoe kun je voorkomen dat je wordt bedrogen, zoals in deze verzen staat?
- Wanneer zie je misleiding in je leven en wat zijn voorbeelden daarvan?
- Waarom word je soms misleid, en heeft dat te maken met wat je wilt geloven?
- Hoe kun je anderen helpen niet in de val van bedrog te trappen, vooral nu er zoveel nepnieuws is?
- Hoe kun je je gedachten versterken om niet te worden misleid? Heb je hier ideeën over?

Opdracht

Neem even de tijd om na te denken over wat vrijheid van geloof voor jou betekent. Schrijf je gedachten op in een kort verslagje. Als je wilt, kun je ook wat onderzoek doen naar verschillende meningen over dit onderwerp. Kijk hoe verschillende culturen en landen hiermee omgaan. Schrijf interessante feiten of meningen op die je ontdekt. Deel dan je bevindingen met je sabbatschoolklas.

Staan voor de waarheid

Opdracht van de vorige week

Neem even de tijd om na te denken over wat vrijheid van geloof voor jou betekent. Schrijf je gedachten op in een kort verslagje. Als je wilt, kun je ook wat onderzoek doen naar verschillende meningen over dit onderwerp. Kijk hoe verschillende culturen en landen hiermee omgaan. Schrijf interessante feiten of meningen op die je ontdekt. Deel dan je bevindingen met je sabbatschoolklas.

Lees samen

Handelingen 5: 17-32

Ijsbrekervraag

Hoe belangrijk is het voor jou om altijd de waarheid te vertellen, zelfs als het moeilijk is?

Inspiratie

‘Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden.’¹

Behandel de tekst

Het vasthouden aan je overtuigingen kan soms moeilijk zijn. In Handelingen 5:17-32 staat het verhaal over de uitdagingen waarmee de apostelen werden geconfronteerd. Het gaat over dapperheid, trouw aan wat je gelooft, zelfs als dat betekent dat je tegen de stroom in moet zwemmen.

Het begon allemaal toen de hogepriester en een groep leiders jaloers werden op de apostelen vanwege hun groeiende invloed. Ze besloten actie te ondernemen en lieten de apostelen oppakken en in de gevangenis gooien. Maar 's nachts gebeurde er iets onverwachts. Een engel bevrijdde de apostelen en zei hun terug te gaan naar de tempel om over Jezus te praten.

De volgende ochtend ontdekten de leiders dat de gevangenis leeg was, ondanks alle veiligheidsmaatregelen. Verward hoorden ze dat de apostelen in de tempel waren en daar les gaven over Jezus. De leiders stuurden mensen om de apostelen te halen, maar zonder geweld, uit angst voor de reactie van het volk.

Toen de apostelen voor de leiders stonden, werden ze beschuldigd van ongehoorzaamheid. Maar in plaats van toe te geven, bleven ze standvastig en vertelden ze dat ze God gehoorzaamden en niet mensen. Ze legden uit dat Jezus was gestorven, maar dat God Hem uit de dood had laten opstaan en Hem tot leider en redder had gemaakt.

Dit verhaal heeft belangrijke lessen voor ons vandaag:

-Sta vast in je overtuigingen: De apostelen hielden vast aan hun geloof, zelfs toen ze bedreigd werden. Dit laat zien dat het belangrijk is trouw te blijven aan wat je gelooft, zelfs als anderen het er niet mee eens zijn.

- Volg Gods regels: De apostelen gehoorzaamden God boven menselijke leiders. Dit betekent niet dat je je tegen de wet moet verzetten, maar wel dat je moet erkennen dat sommige principes belangrijker zijn dan wat anderen zeggen.

-Vergeef anderen: Ondanks wat de leiders hadden gedaan, boden de apostelen vergeving aan. Dit benadrukt het feit dat vergeving belangrijk is, zelfs als anderen je pijn hebben gedaan.

¹ Johannes 8:32, BGT

-Vertrouw op de kracht van God: De apostelen wisten dat ze niet alleen waren omdat ze de heilige Geest hadden. Dit herinnert ons eraan dat je altijd op God kunt vertrouwen, zelfs als je het moeilijk hebt.

Dit verhaal laat ons zien dat het belangrijk is dapper te zijn en op te komen voor wat juist is, zelfs als dat moeilijk is. En dat is een les die altijd waardevol zal blijven.

Gespreksvragen

- Hoe denk je dat de apostelen zich voelden toen ze werden gearresteerd vanwege hun geloof? Zou jij net zo standvastig zijn als zij als je in een vergelijkbare situatie zou belanden?
- Wat vind je van de keuze van de apostelen om God te gehoorzamen boven menselijke autoriteiten? Denk je dat dit in onze moderne samenleving nog steeds relevant is? Waarom wel of niet?
- Welke rol speelde vergeving in het verhaal van de apostelen? Hoe moeilijk denk je dat het is om anderen te vergeven, vooral als ze je onrecht hebben aangedaan?
- De apostelen kregen hulp van de heilige Geest om de waarheid te verkondigen. Op welke manieren denk je dat geloof in God jou kan helpen in moeilijke situaties?
- Hoe kunnen we lessen uit het verhaal van de apostelen toepassen in ons dagelijks leven? Heb je voorbeelden waarin je standvastigheid, gehoorzaamheid aan hogere principes, vergeving of vertrouwen op God hebt ervaren?

Opdracht

Neem even de tijd te denken over wat je gelooft. Wat zijn de belangrijkste dingen die jouw geloof vormen? Denk erover na, wat zou ervoor kunnen zorgen dat je gaat twijfelen aan je geloof? Misschien kritiek van anderen, moeilijke momenten in je leven, of als je onrechtvaardigheid ziet. Schrijf op waarom je denkt dat die dingen je geloof zouden kunnen beïnvloeden.

Daarna, bedenk manieren waarop je toch sterk in je geloof kunt blijven, zelfs als je met die dingen te maken krijgt. Bijvoorbeeld door te bidden, Bijbelteksten te lezen, enz.

Praat ten slotte over je gedachten met een vriend, familielid of sabbatschoolklas.

Geloof tegen alle verwachtingen in

Opdracht van de vorige week

Denk na over wat jouw geloof vormt en welke factoren twijfel kunnen veroorzaken, zoals kritiek, uitdagingen of onrechtvaardigheid. Bedenk manieren om standvastig te blijven, zoals bidden en het lezen van heilige geschriften, en deel vervolgens je gedachten met een vertrouwde vriend, familielid of je sabbatschoolklas om steun te vinden en te groeien in je geloof.

Lees samen

2 Korintiërs 4:1-15

Ijsbrekervraag

Wat is het moedigste wat je ooit hebt gedaan, zelfs als anderen het niet begrepen of het er niet mee eens waren?

Inspiratie

'Wees sterk en dapper. Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek laten.'¹

Behandel de tekst

Soms lijkt het alsof iedereen zijn eigen waarheid heeft en het moeilijk is om vast te houden aan wat je gelooft. Maar de apostel Paulus laat ons zien dat het mogelijk is om standvastig te blijven, zelfs als het moeilijk is. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen doen.

Stel je voor dat je in een situatie bent waarin je de waarheid moet spreken, zelfs als het moeilijk is. Bijvoorbeeld, als een vriend heeft gelogen en mensen vragen jou om te vertellen wat er echt is gebeurd, zelfs als het de vriend kan kwetsen. Dit is een moment waarop je kunt laten zien hoe eerlijk en trouw je bent, net als Paulus deed. Door eerlijk te zijn, zelfs als het lastig is, laat je zien dat je integer bent en dat je vasthoudt aan wat juist is.

Soms lijkt het alsof niemand jou begrijpt of respecteert. Paulus' verhaal herinnert ons eraan dat standvastigheid belangrijk is, ook als anderen het niet met je eens zijn. Misschien word je gepest vanwege je geloof, of voel je je alleen omdat je andere keuzes maakt dan je vrienden. Onthoud dat je niet alleen bent. Net zoals God Paulus nooit alleen liet, zal Hij ook jou niet in de steek laten. Blijf trouw aan wat je gelooft, ook als anderen je niet begrijpen.

Het kan ook zijn dat je door moeilijke tijden gaat en het lijkt alsof alles tegenzit. Misschien heb je te maken met verlies, ziekte of problemen met geld. In deze momenten kan het lastig zijn om vast te houden aan je geloof. Maar net zoals Paulus geloofde in de opstanding van Jezus, kunnen wij ook hoop vinden in ons geloof. Misschien kun je iemand vinden die je kan helpen en steunen in deze moeilijke tijden.

Het verhaal van Paulus laat zien dat ons lijden een doel heeft. Misschien kun je, door je eigen moeilijkheden te overwinnen, anderen inspireren en bemoedigen. Misschien kun je je eigen verhaal gebruiken om anderen hoop te geven, zelfs als het allemaal moeilijk lijkt.

Dus, laten we leren van Paulus en vastberaden blijven, ook als het moeilijk is. Laten we eerlijk blijven, vasthouden aan ons geloof en weten dat God altijd bij ons is. En

¹ Deuteronomium 31:6, BGT

laten we ons lijden gebruiken om anderen te helpen en Gods goedheid te laten zien, zelfs als het allemaal tegenzit.

Gespreksvragen

- Wat betekent het voor jou om een speciale opdracht van God te hebben? Kun je een voorbeeld geven?
- Hoe probeer jij eerlijk te zijn in wat je gelooft en deel je dat met anderen? Heb je weleens moeilijke situaties meegemaakt waarin je trouw bleef aan je geloof?
- Hoe ga jij om met mensen die jouw geloof niet begrijpen? Heb je tips om geduldig te blijven als anderen je geloof afwijzen?
- Heb je weleens momenten gehad waarin je geloof je hielp om door moeilijke tijden heen te komen? Hoe heeft dat je geholpen?
- Hoe zou jij, net als Paulus, jouw geloof willen delen met anderen? Heb je ideeën over hoe je dat zou kunnen doen?

Opdracht

Denk terug aan een moment waarop je anderen hebt gewaarschuwd voor een dreigend gevaar voordat ze het zelf beseften. Dit kan iets zijn dat jou persoonlijk is overkomen. Vervolgens, denk na over hoe jouw geloof en vertrouwen op God je heeft geholpen om moedig te zijn in het waarschuwen van anderen. Hoe heeft jouw geloof je gesterkt en je de kracht gegeven om actie te ondernemen? Deel jouw ervaring met je sabbatschoolklas.

De twee getuigen

Opdracht van de vorige week

Denk terug aan een moment waarop je anderen hebt gewaarschuwd voor een dreigend gevaar voordat ze het zelf beseften. Dit kan iets zijn dat jou persoonlijk is overkomen. Vervolgens, denk na over hoe jouw geloof en vertrouwen op God je heeft geholpen om moedig te zijn in het waarschuwen van anderen. Hoe heeft jouw geloof je gesterkt en je de kracht gegeven om actie te ondernemen? Deel jouw ervaring met je sabbatschoolklas.

Lees samen

Openbaring 11:1-13

Ijsbrekervraag

Wat was het beste avontuur dat je hebt beleefd in de laatste drie jaar en waarom vond je het zo geweldig?

Inspiratie

'Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker, als een licht in mijn leven.'¹

Behandel de tekst

In het boek Openbaring, hoofdstuk 11, is er een visioen waar we belangrijke lessen uit kunnen leren, vooral nu, in deze woelige tijden waarin we leven. Dit visioen laat zien hoe belangrijk het geloof en Gods boodschap zijn, en het geeft hoop en moed aan jongeren die het moeilijk hebben met geloof en alles wat er om hen heen gebeurt.

Het verhaal begint met Johannes die een belangrijke opdracht krijgt: hij moet de tempel van God en het altaar meten en tellen hoeveel mensen daar God aanbidden. De tempel staat voor Gods aanwezigheid en het altaar voor de aanbidding. Dit laat zien dat zelfs als het leven moeilijk is, God er is voor zijn volk. Het plein voor de tempel, waar mensen niet in God geloven, wordt niet gemeten. Dit betekent dat Gods bescherming speciaal is voor degenen die hem trouw blijven.

Dan zijn er twee profeten die worden voorgesteld als twee olijfbomen en twee lampen. Deze profeten vertegenwoordigen het Oude- en Nieuwe Testament, die Gods waarheid verspreiden over de wereld. In het verhaal hebben ze speciale krachten: ze kunnen plagen brengen en de hemel sluiten, net zoals Elia en Mozes deden door Gods Woord. Dit laat zien hoe God door de geschiedenis heen zijn plannen uitvoert en zijn volk beschermt.

Voor een lange tijd, ongeveer drieënhalve jaar, vertellen deze profeten over Gods waarheid, zelfs als ze worden tegengewerkt en vervolgd. Dit symboliseert moeilijke tijden voor Gods volk, maar laat ook zien dat God hen nooit in de steek laat, zelfs niet als het moeilijk is.

Uiteindelijk worden de profeten gedood door iets heel slecht, het 'beest' uit de hel. Maar na drieënhalve dag worden ze weer tot leven gewekt en worden ze naar de hemel gebracht, terwijl hun vijanden machteloos toekijken. Dit laat zien dat Gods waarheid uiteindelijk zal overwinnen, zelfs over de dood.

Dit visioen lijkt op profetieën uit het Oude Testament, zoals die van Zacharia hoofdstuk 4, die ook over twee olijfbomen sprak die olie leverden voor de lamp,

¹ Psalmen 119:105, BGT

symbolen van Gods Geest die zijn Woord kracht geeft. Dit laat zien dat Gods plan en doel altijd hetzelfde zijn, en dat zijn waarheid uiteindelijk zal overwinnen, hoe donker de tijden ook lijken.

Dit verhaal laat zien dat Gods Woord sterk is en zijn beloften altijd uitkomen, zelfs als het leven zwaar is. Het moedigt ons aan sterk te blijven in ons geloof, ook als we problemen hebben. We moeten vertrouwen op de kracht van Gods Geest om ons te leiden en te helpen.

Het vertelt ons ook dat Gods plan altijd gebeurt zoals Hij heeft gezegd. Ondanks alle problemen in de wereld, is er hoop in de belofte van Gods koninkrijk, waar alles eerlijk en vredig zal zijn en al het verdriet zal verdwijnen.

Dus laten we, net als de profeten in het verhaal, de waarheid van God laten zien in de wereld, zelfs als het moeilijk is. Laten we sterk blijven in ons geloof en vertrouwen op de belofte van de overwinning door Christus, onze Heer. Uiteindelijk zullen we winnen, niet omdat we zo sterk zijn, maar door de kracht van Hem die van ons houdt en voor ons gestorven is, en die alles nieuw zal maken.

Gespreksvragen

- Wat vind jij belangrijk aan geloof, vooral nu met alle dingen die gebeuren?
- Hoe blijf jij sterk in je geloof, ook als het leven moeilijk is?
- Hoe helpt de Bijbel jou in lastige tijden?
- Heb je ooit ervaren dat God je heeft beschermd of je heeft geholpen? Wil je daar iets over delen?
- Waar haal jij hoop en moed vandaan als je naar de toekomst kijkt?
- Op welke manieren denk je dat je Gods liefde en waarheid aan anderen kunt laten zien, zelfs als het moeilijk is?

Opdracht

Stel je voor dat Jezus vandaag ineens terugkomt. Hoe zou jij reageren? Zou je verrast zijn, blij, bang, of iets anders? Schrijf in een paar zinnen op hoe je denkt dat je je zou voelen.

En nu, denk erover na: Vind je dat dit het allerbelangrijkste is om over na te denken als het gaat om Jezus die terugkomt? Waarom wel of waarom niet? Zijn er volgens jou andere dingen waar we meer over zouden moeten nadenken? Zo ja, wat zijn die dan? Schrijf je gedachten op en leg uit waarom je denkt dat die dingen belangrijk zijn. Je mag je antwoorden delen en vragen stellen aan anderen om verschillende meningen te begrijpen.

Gedreven door hoop

Opdracht van de vorige week

Denk terug aan een moment waarop je anderen hebt gewaarschuwd voor een dreigend gevaar voordat ze het zelf beseften. Dit kan iets zijn dat jou persoonlijk is overkomen. Vervolgens, denk na over hoe jouw geloof en vertrouwen op God je heeft geholpen om moedig te zijn in het waarschuwen van anderen. Hoe heeft jouw geloof je gesterkt en je de kracht gegeven om actie te ondernemen? Deel jouw ervaring met je sabbatschoolklas.

Lees samen

1 Tessalonicenzen 4:13-18

Ijsbrekervraag

Welk nummer, boek of film geeft je troost als je je verdrietig voelt, en waarom?

Inspiratie

‘Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.’¹

Behandel de tekst

In het leven worden we geconfronteerd met allerlei uitdagingen, en soms zijn dat echt lastige momenten. Een van de allermoeilijkste dingen is het verliezen van iemand die we liefhebben. Dat doet echt pijn. De dood brengt een heleboel vragen met zich mee, en het laat een grote leegte achter die moeilijk te vullen is. Maar zelfs te midden van al dat verdriet, schijnt er een straaltje hoop door. Er is een belofte die ons troost en kracht geeft. In het boek 1 Tessalonicenzen 4:13-18 vinden we deze boodschap van hoop die ons aanmoedigt, vooral als we te maken hebben met verlies.

Paulus zegt in vers 13: ‘Vrienden, ik wil jullie vertellen wat er gebeurt met de doden.’ Het gaat over een van die grote vragen die ons allemaal bezighouden: wat gebeurt er nadat we sterven? Paulus, die dit schreef, deelt met ons een boodschap van hoop die stevig verankerd is in ons geloof in Jezus Christus.

Paulus gaat verder en legt uit dat we niet hoeven te treuren zoals mensen zonder hoop dat doen. Waarom? Omdat we geloven dat Jezus is gestorven en weer levend is geworden. Dit vormt de kern van ons geloof en geeft ons de zekerheid dat de dood niet het einde betekent.

Maar wat betekent dit voor ons, als jongeren die vaak het gevoel hebben dat er nog zoveel voor ons ligt? Het draait allemaal om de hoop die we hebben in Christus. Die hoop geeft ons niet alleen troost als we verdrietig zijn, maar geeft ook richting aan ons leven hier en nu.

Vervolgens vertelt Paulus ons wat er zal gebeuren als Jezus terugkomt. Er zal een teken zijn, een luide roep van een engel en het geluid van Gods trompet. Op dat moment zal Jezus uit de hemel komen. Dit is geen verzonnen verhaal of een oude legende; het is een belofte die we kunnen geloven, iets waar we op kunnen vertrouwen.

Het idee van opstanding uit de dood is echt krachtig. Het betekent dat mensen die in Jezus geloven en sterven, weer zullen leven. Dit biedt niet alleen troost wanneer we iemand verliezen van wie we houden, maar het geeft ook rust wanneer we aan onze eigen dood denken. Doodgaan is niet het einde van ons verhaal; het is eigenlijk maar een tijdelijk afscheid, tot we Jezus ontmoeten.

¹ 1 Tessalonicenzen 5:11, BGT

Maar hoe zit het dan met ons dagelijks leven? Hoe kunnen we deze hoop vasthouden terwijl we jong zijn en te maken hebben met allerlei andere uitdagingen? Het draait allemaal om het begrijpen dat ons leven hier op aarde ons voorbereidt op iets veel groters: de eeuwigheid. We worden aangemoedigd om met een doel te leven en ons te richten op dingen die werkelijk van blijvende waarde zijn.

Ja, het leven kan behoorlijk pittig zijn. Soms worden we geconfronteerd met grote teleurstellingen, verliezen en echt moeilijke momenten. Maar juist op die momenten kunnen we steun vinden in de hoop die we hebben in Christus. Het is als een lichtpuntje in het donker, een kracht die ons helpt door te gaan, zelfs als het leven een beetje stormachtig is.

Paulus eindigt in vers 18 met een krachtige opdracht: 'Met die woorden moeten jullie elkaar moed inspreken.' Als jongeren worden we aangemoedigd om elkaar te steunen en te herinneren aan de hoop die we hebben in Jezus Christus. Laten we samen opstaan, elkaar vasthouden en lopen in het licht van deze hoop, met het vertrouwen dat onze Heer altijd bij ons is en dat we uiteindelijk voor altijd bij Hem zullen zijn.

Gespreksvragen

- Hoe denk je dat het geloof in Jezus' opstanding ons kan helpen om met verdriet om te gaan als we iemand verliezen?
- Stel dat je de kans had om met iemand te praten die bang is voor de dood, wat zou je dan tegen die persoon zeggen?
- Hoe stel je je de terugkomst van Jezus voor, zoals beschreven in deze verzen? Wat vind je er het meest hoopgevend aan?
- De tekst zegt dat we elkaar moeten aanmoedigen met deze woorden. Hoe kunnen we dat praktisch doen in onze dagelijkse omgang met anderen?
- Hoe zou je deze boodschap van hoop delen met iemand die misschien nog nooit van Jezus heeft gehoord?
- Welk aspect van deze verzen spreekt jou persoonlijk het meest aan en waarom?

Opdracht

Lees Hebreëën 8:1-6 rustig in je eigen Bijbel of op een Bijbel-app op je telefoon of tablet. Denk even na over wat je net hebt gelezen. Wat denk je ervan? Heb je vragen of voel je iets bij deze tekst? Schrijf op wat volgens jou het 'verbond tussen God en mensen' betekent, zoals je hebt gelezen in deze verzen, maar dan in je eigen woorden. Denk na over hoe dit verbond te maken heeft met jouw dagelijks leven. Hoe merk je dat God bij jou is? En hoe beïnvloedt dit jouw keuzes, relaties en hoe je met anderen omgaat? Neem een paar minuten om stil te zijn en tot God te bidden. Bedank Hem voor zijn verbond met jou en alle goede dingen die Hij geeft. Vraag Hem om je wijsheid en kracht te geven zodat je Zijn verbond in jouw leven kan laten zien.

Licht vanuit het heiligdom

Opdracht van de vorige week

Lees Hebrëeën 8:1-6 rustig in je eigen Bijbel of op een Bijbel-app. Denk na over wat je hebt gelezen en schrijf in je eigen woorden op wat het 'verbond tussen God en mensen' betekent. Overweeg hoe dit verbond jouw dagelijks leven beïnvloedt, zoals in je keuzes en relaties. Neem daarna een paar minuten om stil te zijn en te bidden. Bedank God voor zijn verbond en vraag Hem om wijsheid en kracht om dit in jouw leven te laten zien

Lees samen

Hebrëeën 8:1-6

Ijsbrekervraag

Als je een afspraak zou maken met een beroemdheid, wie zou dat dan zijn en waarom?

Inspiratie

'Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God is één.'¹

Behandel de tekst

Als we denken aan de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof, moeten we één ding niet vergeten: Jezus Christus is onze hogepriester. In Hebrëeën 8:1-6 wordt deze rol van Jezus prachtig beschreven, en het is belangrijk dat we begrijpen wat dit voor ons betekent in ons dagelijks leven.

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat Jezus nu naast God de Vader zit in de hemel. Hij heeft daar de belangrijkste plek. Hij is niet gewoon een priester, maar de allerhoogste priester. Dit is belangrijk omdat priesters vroeger verantwoordelijk waren voor het brengen van offers om de zonden van het volk goed te maken. Jezus heeft deze taak op zich genomen, maar op een speciale manier, anders dan de gewone priesters op aarde.

Jezus doet zijn werk als hogepriester in de echte heilige tent, die in de hemel is. Dit is niet hetzelfde als de tent op aarde die Mozes maakte zoals God zei. Die tent was eigenlijk maar een kopie van de echte tent in de hemel. God liet Mozes zien hoe hij de tent op aarde moest bouwen, maar het was niet permanent.

Op aarde brachten de priesters vaak offers voor de zonden van het volk, zoals de Joodse wet voorschreef. Maar die offers konden de mensen nooit helemaal bevrijden van hun zonden. Ze waren alleen symbolen van wat nog zou komen.

Maar Jezus bracht iets unieks en perfects: Hij gaf zichzelf als offer. Dat ene offer was genoeg om alle zonden van de mensheid weg te nemen. Daarom hoeven we niet meer te vertrouwen op aardse offers om vergeving te krijgen. Jezus heeft de grootste prijs betaald voor onze zonden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat wat Jezus doet als priester veel belangrijker is dan wat de aardse priesters doen. Nu hebben we een nieuwe en betere afspraak met God dankzij Jezus. Nu hoeven wij geen offers meer te brengen, want alles draait nu om genade en geloof. God had gezegd dat dit zou gebeuren, en Hij heeft zijn belofte waargemaakt door Jezus.

Als jongeren kunnen we veel leren van dit deel uit Hebrëeën. Ten eerste, offers zijn nu niet meer nodig, want Jezus heeft alles voor ons gedaan. Hierdoor zijn we vrij om te leven in Gods genade en weten we dat onze fouten vergeven zijn.

¹ Galaten 3:20, NBV21

Ten tweede kunnen we vertrouwen op Jezus als onze hogepriester. Wanneer we bidden, weten we dat Jezus naast God zit en voor ons spreekt. Dit geeft ons moed en vertrouwen, omdat we weten dat we niet alleen zijn. Jezus is altijd bij ons en helpt ons in ons geloof.

Tot slot mogen we blij zijn met wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij gaf zichzelf op voor ons, wat laat zien hoeveel God van ons houdt. Dit zou ons moeten inspireren om liefdevol en opofferend te zijn naar anderen toe, net zoals Jezus dat deed. We worden aangemoedigd om te proberen te leven zoals Hij dat deed.

Laten we deze waarheid omarmen, leven in de liefde van God, en vertrouwen op Jezus die voor ons spreekt bij God. Laten we dankbaar zijn voor zijn offer en proberen net zo lief en opofferend te zijn als Hij.

Gespreksvragen

- Wat betekent het voor jou dat Jezus onze allerhoogste priester is en naast God zit in de hemel?
- Hoe voel je je over het idee dat Jezus één groot offer heeft gebracht om al onze fouten goed te maken?
- Wat denk je dat het verschil is tussen de oude priesters en wat Jezus heeft gedaan? Waarom is dat belangrijk?
- Hoe helpt het je als je weet dat Jezus altijd bij God is en voor ons spreekt?
- Op welke manier maakt het offer van Jezus jou enthousiast om goed te zijn voor anderen?
- Wat kun je in je dagelijkse leven doen om te laten zien dat je vertrouwt op Jezus als onze allerhoogste priester?

Opdracht

Neem een paar minuten de tijd om na te denken over de vraag: 'Kunnen we zonder regels leven?' Denk na over wat regels doen in onze samenleving. Hoe helpen ze om dingen ordelijk te houden, onze rechten te beschermen en om gedrag te beïnvloeden?

Schrijf je gedachten op over dit onderwerp. Bedenk wat volgens jou de goede en slechte kanten zijn van een samenleving zonder regels. Denk ook na over mogelijke alternatieven voor regels om de samenleving te organiseren.

Als je klaar bent, deel dan je gedachten met de groep. Luister ook naar wat anderen te zeggen hebben. Praat over de verschillende ideeën en probeer te begrijpen waarom mensen verschillende standpunten innemen.

Het fundament van Gods regering

Opdracht van de vorige week

Neem een paar minuten de tijd om na te denken over de vraag: 'Kunnen we zonder regels leven?' Overweeg wat regels doen in onze samenleving: ze houden dingen ordelijk, beschermen onze rechten en beïnvloeden gedrag. Schrijf je gedachten hierover op, inclusief de voor- en nadelen van een samenleving zonder regels. Denk ook na over mogelijke alternatieven om de samenleving te organiseren. Als je klaar bent, deel je gedachten met de groep, luister naar anderen en bespreek de verschillende ideeën om te begrijpen waarom mensen verschillende standpunten hebben.

Lees samen

Openbaring 14:6-12

Ijsbrekervraag

Wat is het beste nieuws dat je deze week hebt gehoord, en waarom maakte het je zo blij?

Inspiratie

'Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen.'¹

Behandel de tekst

In de toekomst zal er een groep mensen zijn die altijd trouw blijft aan God, zelfs als ze door moeilijke tijden en vervolging moeten gaan. Dankzij Jezus kunnen ze op een genadige en gehoorzame manier leven. Ze laten hun liefde voor God zien door zijn regels te volgen, wat precies het tegenovergestelde is van wat het kwaad wil. In Openbaring 14:6-12 zien we een krachtig visioen van drie engelen met belangrijke boodschappen voor de wereld. Dit visioen is niet zomaar symbolisch; het bevat belangrijke lessen en oproepen die ook voor ons, jongeren van vandaag, relevant zijn. Laten we deze boodschappen verkennen en ontdekken wat ze ons te zeggen hebben.

De eerste engel die Johannes zag, vloog hoog in de lucht en had een eeuwige boodschap voor alle mensen, ongeacht hun afkomst of taal. Met een luide stem riep hij: 'Heb eerbied voor God en vereer hem, want de dag van zijn oordeel is gekomen. Eer de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en de waterbronnen.'(vers 7). In onze wereld vandaag zijn er allerlei ideeën over wie of wat we zouden moeten eren. Maar deze boodschap benadrukt dat echte toewijding alleen aan God, de Schepper, toekomt. Het is een uitnodiging voor ons allemaal om trouw te zijn aan God en hem alleen te eren.

De tweede engel kondigt het einde aan van een grote stad genaamd Babylon. Babylon wordt vergeleken met een verleidelijke persoon die iedereen probeert te misleiden, maar nu is haar tijd voorbij. Babylon symboliseert een religieus systeem dat niet trouw is gebleven aan de ware boodschap van God. In plaats daarvan heeft het gekozen voor een vals systeem van aanbidding. Dit herinnert ons eraan om kritisch te zijn over de ideeën en overtuigingen om ons heen. We moeten kiezen voor waarheid en trouw aan God, zelfs als dat betekent dat we niet meegaan met wat populair of verleidelijk lijkt. Het is belangrijk om te kiezen voor wat juist en goed is, zelfs als het moeilijk is.

¹ Marcus 16:15, BGT

De derde engel waarschuwt ons voor iets belangrijks: het beest en zijn beeld. Deze staan symbool voor een vals religieus systeem. De engel zegt dat iedereen die dit aanbidt, gestraft zal worden. In de grote strijd tussen goed en kwaad gaat het om wie we aanbidden – Jezus of het kwaad. Een belangrijk onderdeel hiervan is de sabbat, die staat voor onze loyaliteit aan God. Als we de sabbat eren, laten we zien dat we trouw zijn aan onze Schepper en niet meedoen aan het kwaad. Het gaat erom of je de Schepper wilt volgen of het 'beest'. Uiteindelijk moeten we allemaal deze belangrijke keuze maken.

Tot slot wil deze passage ons aanmoedigen om vast te blijven houden aan ons geloof: 'Blijf je dus houden aan Gods regels! Blijf in Jezus geloven! Het is belangrijk dat je dat volhoudt.'(vers 12). Dit betekent dat we standvastig moeten zijn. Het leven zal altijd uitdagingen en verleidingen met zich meebrengen, maar als we trouw blijven aan onze waarden en ons geloof, kunnen we overeind blijven staan. Voor jongeren betekent dit dat ze blijven zoeken naar de betekenis en het doel van het volgen van Jezus, zelfs als dat betekent dat ze tegen de stroom in moeten zwemmen.

De boodschappen van de drie engelen in Openbaring 14:6-12 zijn vandaag de dag net zo relevant als toen ze voor het eerst werden gegeven. Ze herinneren ons eraan eerbied voor God te hebben, ons te verzetten tegen de verleidingen van de wereld, en trouw te blijven aan ons geloof. Als we deze principes toepassen in ons dagelijks leven, kunnen we een betekenisvol leven leiden dat niet alleen goed is voor onszelf, maar ook voor anderen om ons heen.

Gespreksvragen

- Wat denk je dat het betekent om respect voor God te hebben in onze tijd? Hoe kun je dat laten zien in wat je doet?
- De tekst praat over het einde van een stad genaamd Babylon, als een soort symbool voor foute religieuze ideeën. Welke denk jij dat deze ideeën vandaag de dag zijn? Hoe kunnen we weten wat goed is en wat niet in onze zoektocht naar waarheid?
- De derde engel waarschuwt voor het aanbidden van het beest en zijn beeld. Hoe kun je ervoor zorgen dat je God op de eerste plaats zet in je leven? Wat zijn de dingen waar je op moet letten?
- De tekst benadrukt het belang van standvastigheid in ons geloof, zelfs als het moeilijk is. Hoe kun je trouw blijven aan je geloof, vooral als het lijkt alsof alles tegen je is?
- Hoe kun je als jongere je geloof relevant houden in een wereld die soms lijnrecht staat tegenover wat je gelooft?
- Wat zijn de belangrijkste lessen die je uit deze tekst kunt halen voor je dagelijks leven? Hoe kun je ze toepassen om een betekenisvol leven te leiden?

Opdracht

Neem even de tijd om na te denken over wat geloof voor jou betekent. Wat betekent het om te geloven in iets? Denk na over jouw persoonlijke overtuigingen en waarden. Denk vervolgens na over bedrog. Wat denk je dat bedrog inhoudt? Hoe herken je het in verschillende situaties? Denk na over situaties in je dagelijks leven waarin je te maken hebt gehad met bedrog of misleiding. Hoe heb je dit ervaren? Heeft het invloed gehad op je geloof of je kijk op de wereld? Zo ja, op welke manieren?

Ga in gesprek met een vriend, familielid of mentor over hoe je kunt omgaan met bedrog in verschillende aspecten van het leven, zoals relaties, media en persoonlijke overtuigingen.

Het spiritisme ontmaskerd

Opdracht van de vorige week

Neem de tijd om na te denken over wat geloof en bedrog voor jou betekenen, en hoe je ze herkent in verschillende situaties. Bespreek met iemand hoe je met bedrog kunt omgaan in aspecten van het leven zoals relaties, media en persoonlijke overtuigingen.

Lees samen

Matteüs 24:23-27

Ijsbrekervraag

Toen je als kind iets bouwde, volgde je dan de instructies of deed je het op je eigen manier? Hoe beïnvloedde dit het eindresultaat en jouw plezier?

Inspiratie

‘Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen.’¹

Behandel de tekst

Stel je voor: je bent op zoek naar antwoorden, naar een teken dat alles goed komt. Misschien hoor je iemand op school zeggen: ‘Ik weet waar de messias is! Hij is daar!’ Of je leest online dat een bepaalde profeet geweldige wonderen doet. Hoe weet je of het echt is? Het antwoord op deze vraag vinden we in een belangrijke passage uit de Bijbel, Matteüs 24:23-27.

In deze tekst waarschuwt Jezus zijn volgelingen voor valse messiassen en profeten. Hij zegt dat in de toekomst mensen zullen beweren dat zij de messias hebben gevonden: “‘Kijk, dit is de messias.’ Of: ‘Dat is hem.’” (Vers 23). Jezus drukt zijn volgelingen op het hart om die mensen niet te geloven. Waarom? Omdat deze valse messiassen en profeten misschien indrukwekkende wonderen kunnen verrichten, maar hun doel is om de mensen te misleiden, zelfs degenen die door God zijn uitgekozen.

Valse messiassen en profeten kunnen verleidelijk zijn. Ze bieden hoop in tijden van onzekerheid en geven vaak spectaculaire shows van kracht en wonderen. Maar Jezus waarschuwt dat deze tekenen bedoeld zijn om te misleiden. In plaats van dat ze ons dichterbij de waarheid brengen, leiden ze ons juist af van de echte boodschap van God. Jezus zegt: ‘Ze zullen veel machtige wonderen doen. Zo proberen ze de mensen die door God uitgekozen zijn, te bedriegen.’ (Vers 24).

Jezus geeft ons een duidelijk beeld van hoe zijn terugkomst eruit zal zien. Hij zegt: ‘Als de Mensenzoon komt, zal iedereen Hem zien. Net zoals iedereen de bliksem in de lucht kan zien.’ Dit betekent dat wanneer Jezus terugkomt, het voor iedereen overduidelijk zal zijn. Het zal niet in het geheim gebeuren, op een afgelegen plek of in een verborgen kamer. Het zal een groot en onmiskenbaar gebeuren zijn dat niemand kan missen.

Hoe kunnen wij deze waarschuwingen toepassen in ons dagelijks leven? Hier zijn een paar tips:

1. **Wees kritisch:** Niet alles wat je hoort of ziet is waar. Vraag jezelf af of het logisch klinkt en of het overeenkomt met wat je weet uit de Bijbel.
2. **Ken je geloof:** Door zelf de Bijbel te lezen en te begrijpen wat er staat, kun je beter onderscheid maken tussen waarheid en leugen. Hoe meer je weet

¹ Matteüs 24:42, BGT

over wat Jezus echt heeft gezegd en gedaan, hoe minder kans dat je misleid wordt.

3. **Zoek betrouwbare bronnen:** Praat met mensen die je vertrouwt en die een goede kennis hebben van het geloof. Dit kunnen je ouders, jeugdleiders of andere gelovigen in je gemeenschap zijn.
4. **Bid om wijsheid:** Vraag God om je te helpen wijsheid en inzicht te geven, zodat je de waarheid kunt herkennen en verleidingen van valse leraren kunt weerstaan.

De wereld kan een verwarrende plek zijn, vol met mensen die beweren de waarheid te kennen. Matteüs 24:23-27 herinnert ons eraan dat we op onze hoede moeten zijn voor valse messiassen en profeten. Jezus heeft ons gewaarschuwd, zodat we niet worden misleid. Zijn terugkomst zal duidelijk en onmiskenbaar zijn. Tot die tijd moeten we alert blijven, ons geloof verdiepen en vertrouwen op God om ons de weg te wijzen. Wees niet bang, maar wees waakzaam en sterk in je geloof!

Gespreksvragen

- Heb je ooit mensen ontmoet die deden alsof ze iets waren dat ze eigenlijk niet waren? Hoe ben je daarmee omgegaan?
- Hoe denk je dat je het verschil kunt zien tussen echte en neppe leiders of leraren, zoals Jezus beschrijft in Matteüs 24:23-27?
- Ben je ooit iets gaan geloven dat later niet waar bleek te zijn? Hoe ben je daarmee omgegaan?
- Wat bedoelt Jezus met 'machtige wonderen' die worden gedaan door valse messiassen en profeten? Hoe kun je jezelf voorbereiden op mogelijke misleiding in de wereld, zoals Jezus adviseert in Matteüs 24:23-27?

Opdracht

Kijk om je heen en let op hoe de vraag naar wie we aanbidden tegenwoordig naar voren komt in jouw omgeving. Denk aan voorbeelden zoals sociale media-invloeden of culturele trends.

Praat in groepen over hoe we kunnen weten wat echt is en wat nep is. Bedenk samen praktische voorbeelden en strategieën om dit onderscheid te maken in het dagelijks leven. Deel jullie bevindingen met de rest van de groep.

De komende strijd

Opdracht van de vorige week

Kijk om je heen en let op hoe de vraag naar wie we aanbidden tegenwoordig naar voren komt in jouw omgeving. Denk aan voorbeelden zoals sociale media-invloeden of culturele trends.

Praat in groepen over hoe we kunnen weten wat echt is en wat nep is. Bedenk samen praktische voorbeelden en strategieën om dit onderscheid te maken in het dagelijks leven. Deel jullie bevindingen met de rest van de groep.

Lees samen

Openbaring 13:11-18

Ijsbrekervraag

Wat zou je doen als je plotseling onbepaalde macht zou krijgen voor een dag?

Inspiratie

'Zoek steun bij de Heer, dan ben je veilig. Vertrouw op de Heer, dan blijft het vrede.'¹

Behandel de tekst

Stel je voor dat je door een oud boek bladert en daar een mysterieus verhaal vindt over machtige landen en alle veranderingen door de geschiedenis heen. Het klinkt als het begin van een spannend avontuur, toch? Nou, dit is precies wat we vinden in het boek Openbaring, een fascinerend deel van de Bijbel.

In Openbaring 13 wordt gesproken over twee 'beesten'. Eén komt op uit de zee, en de andere uit de aarde. Het eerste beest staat voor een megasterk rijk, terwijl het tweede opkomt als dat eerste rijk op zijn hoogtepunt is.

Wat interessant is, is dat het tweede beest uit een of ander verlaten gebied komt, maar het heeft wel twee 'hoorns'. Die twee hoorns van het tweede beest kunnen wijzen op dubbele macht, zoals politieke en religieuze invloed. Dit beest begint vriendelijk, als een lammetje, maar verandert later in een soort draak, wat niet echt goed nieuws is.

Dat tweede beest staat symbool voor Amerika. Het land dat we kennen als wereldleider begon als een jonge natie, met de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 en de grondwet in 1789. Rond de late 19e eeuw was Amerika al een grote speler op het wereldtoneel.

Maar nu wordt het pas echt interessant. Het beest start vriendelijk, net als de oorspronkelijke idealen van Amerika - vrijheid van religie en politiek. Maar na een tijdje verandert dat en begint het te praten als een draak, wat betekent dat het zijn macht op een agressievere manier gebruikt. Dit wijst naar een moment waarop Amerika zijn oorspronkelijke principes aan de kant zet en probeert zijn macht aan anderen op te dringen, zelfs op religieus gebied.

Laten we nu even kijken naar de politieke situatie in Amerika vandaag. Zou het kunnen dat de huidige politieke chaos uiteindelijk leidt tot wat in die profetie staat? Dat is een vraag waarover je even moet nadenken.

Kortom, dit deel van Openbaring laat zien dat er altijd een strijd is tussen goddelijke en wereldlijke krachten. Het waarschuwt ook tegen dingen als valse aanbidding en het onderdrukken van gelovigen. Het zegt ons dat we moeten opletten voor

¹ Jesaja 26:3, BGT

politieke en religieuze systemen die niet in lijn zijn met wat God wil, en om zo trouw te blijven aan ons geloof, zelfs als het moeilijk wordt.

Dus, de volgende keer dat je door de geschiedenis bladert of een oud boek leest, onthoud dan dat er vaak meer aan de hand is dan je denkt. Het verleden kan ons veel leren over het heden en de toekomst.

Gespreksvragen

- Wat vind jij ervan dat er een medische biochip is die informatie over je gezondheid bijhoudt? Zou jij zo'n chip laten implanteren?
- Heb je het gevoel dat er nu al maatregelen zijn die geloofsvrijheid zouden kunnen beperken? Zo ja, welke?
- Wat denk je dat de rol van geloof en religie zal zijn in de toekomst, vooral met alle nieuwe technologieën en politieke veranderingen?
- Wat zou je doen als je te maken krijgt met vervolging vanwege je geloof, zoals boycots, gevangenisstraf of zelfs de dreiging van de dood? Heb je al nagedacht over hoe je sterk zou kunnen blijven in je geloof?

Opdracht

Denk even na over jouw ervaringen met gebed. Heb je ooit gebeden tot God? Zo ja, waarom deed je dat eigenlijk? Wat hoopte je dat God voor jou zou doen? Ging het vooral om iets te krijgen wat je wilde, zoals succes, beter worden, of een oplossing voor een probleem? Of bad je ook voor anderen, voor vrede, of voor een betere wereld? Schrijf deze gedachten op.

Neem dan een moment om met een open hart en oprechte geest tot God te bidden. Vraag om leiding bij het volgen van zijn wil in jouw leven.

De laatste fase

Opdracht van de vorige week

Denk even na over jouw ervaringen met gebed. Heb je ooit gebeden tot God? Zo ja, waarom deed je dat eigenlijk? Wat hoopte je dat God voor jou zou doen? Ging het vooral om iets te krijgen wat je wilde, zoals succes, beter worden, of een oplossing voor een probleem? Of bad je ook voor anderen, voor vrede, of voor een betere wereld? Schrijf deze gedachten op.

Neem dan een moment om met een open hart en oprechte geest tot God te bidden. Vraag om leiding bij het volgen van zijn wil in jouw leven.

Lees samen

Joël 2

Ijsbrekervraag

Wat is iets kleins dat je deze week hebt meegemaakt of gezien dat je hoop heeft gegeven?

Inspiratie

‘Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan.’¹

Behandel de tekst

Joël 2 gaat over de dag van de Heer, een dag die zowel eng als hoopvol is. Laten we samen ontdekken wat dit voor ons betekent.

Stel je voor: een dag waarop de lucht donker wordt en dikke, dreigende wolken zich samenvakken. Dat is hoe de profeet Joël de dag van de Heer beschrijft. Hij waarschuwt ons om alert te zijn. In de Bijbel wordt deze dag aangekondigd met het blazen op een trompet op de heilige berg Sion. Dit is als een alarm, een oproep om op te letten.

Waarom zou deze dag zo eng zijn? Joël gebruikt een sterk beeld om dit uit te leggen: een invasie van sprinkhanen. Ze komen in zulke grote aantallen dat ze op een enorm leger lijken. Ze vernietigen alles op hun pad, waardoor het mooie land verandert in een dorre woestijn. Dit maakt duidelijk hoe verwoestend de dag van de Heer kan zijn.

Deze sprinkhanen zijn niet zomaar insecten. Ze worden vergeleken met soldaten, klaar voor de strijd. Ze rennen, klimmen over muren en dringen huizen binnen als dieven door ramen. Iedereen die ze ziet, wordt doodsbang. Dit beeld laat zien hoe krachtig en onstuitbaar deze invasie is.

Maar waarom zou God zo'n verwoesting toestaan? Dit is een vraag die velen van ons bezighoudt. Het antwoord ligt in de symboliek. De sprinkhanen staan voor de straf voor de zonden van het volk. Ze zijn een oproep om weer naar God te luisteren.

Maar hier stopt het verhaal niet. God geeft zijn volk een kans om terug te keren naar Hem. Hij roept hen op om te vasten, te bidden en hun verdriet en spijt te tonen. Dit is een belangrijk deel van de boodschap van Joël. Het gaat niet alleen om de dreiging, maar ook om de kans op vergeving. God zegt: ‘Ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen. Ga vasten en laat je verdriet en tranen aan mij zien. Misschien krijg ik medelijden en verander ik mijn plan.’ Dit laat zien dat God vol liefde en

¹ Psalm 121:1, BGT

genade is. Hij is geduldig en trouw, en geeft ons altijd een kans om terug te keren naar Hem.

En dan komt het hoopvolle deel van het verhaal. Joël vertelt ons dat God medelijden zal krijgen met zijn volk en hen zal redden. Hij belooft weer brood, wijn en olijven te geven, meer dan genoeg om te eten. De vijanden zullen worden weggejaagd en de velden zullen weer vruchtbaar worden.

De boodschap van Joël is duidelijk: ondanks de dreiging van de dag van de Heer, is er altijd hoop. God is bereid om alles weer goed te maken als we naar Hem terugkeren. Hij zal bijzondere dingen doen en ons land weer laten bloeien.

Misschien vraag je je af wat dit oude verhaal voor jou vandaag betekent. Het herinnert ons eraan dat er altijd gevolgen zijn voor onze daden, maar ook dat er altijd een weg terug is naar vergeving en herstel. God nodigt ons uit om ons hart te openen, onze fouten te erkennen en terug te keren naar een leven vol liefde en gehoorzaamheid aan Hem.

Dus, als je je ooit verloren of wanhopig voelt, onthoud dan de boodschap van Joël. Er is altijd hoop. God is altijd bereid ons te vergeven en ons een nieuwe kans te geven. De dag van de Heer mag dan eng lijken, maar het is ook een dag van nieuwe mogelijkheden en een hernieuwd begin.

Blijf sterk en houd hoop, want de Heer is altijd bij ons, klaar om ons te redden en te herstellen.

Gespreksvragen

- Joël vertelt over een enorme groep sprinkhanen die alles kapotmaken. Wat is iets in jouw leven dat voelt als een 'sprinkhanenplaag', iets dat alles verpest? Hoe ga je daarmee om?
- Joël zegt dat de sprinkhanen als soldaten zijn die alles vernietigen. Wat vind je van dit beeld? Kun je een moment bedenken waarop jij je net zo machteloos voelde?
- Waarom denk je dat God toestaat dat er iets ergs gebeurt als straf? Vind je dat eerlijk? Waarom wel of niet?
- Joël vertelt ook over hoop en vergeving nadat alles kapot is gegaan. Kun je een moment in je leven noemen waarin je iets moeilijks hebt meegemaakt, maar daarna weer hoop vond?
- De boodschap van Joël is dat er altijd een weg terug is naar vergeving en een nieuw begin. Hoe kun je deze boodschap gebruiken in je eigen leven als je het moeilijk hebt? Wat betekent vergeving en een nieuw begin voor jou?

Opdracht

Doe je ogen dicht en denk terug aan een moment in je leven waarop je het gevoel had dat je opnieuw kon beginnen. Misschien was het een nieuwe school, een nieuwe hobby, een verhuizing, of zelfs een nieuw schooljaar.

Schrijf een kort verhaal over dit moment. Wat heb je geleerd van deze nieuwe start? Hoe kun je de lessen die je toen leerde gebruiken voor toekomstige uitdagingen?

Wat betekent hoop voor jou als je aan een nieuw begin denkt? Deel je verhaal met je klas. Het kan anderen inspireren en laten zien dat iedereen momenten van vernieuwing kan ervaren.

De triomf van Gods liefde

Opdracht van de vorige week

Doe je ogen dicht en denk terug aan een moment in je leven waarop je het gevoel had dat je opnieuw kon beginnen. Misschien was het een nieuwe school, een nieuwe hobby, een verhuizing, of zelfs een nieuw schooljaar.

Schrijf een kort verhaal over dit moment. Wat heb je geleerd van deze nieuwe start? Hoe kun je de lessen die je toen leerde gebruiken voor toekomstige uitdagingen?

Wat betekent hoop voor jou als je aan een nieuw begin denkt? Deel je verhaal met je klas. Het kan anderen inspireren en laten zien dat iedereen momenten van vernieuwing kan ervaren.

Lees samen

Openbaring 20:11-21:4

Ijsbrekervraag

Als je overal ter wereld zou kunnen reizen, welke stad of welk land zou je als eerste willen bezoeken, en waarom?

Inspiratie

'Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij.'¹

Behandel de tekst

Stel je voor dat je een spannend boek leest over het einde van de wereld. Dit boek zou je laten nadenken over wat er in de toekomst kan gebeuren. In de Bijbel, in Openbaring 20:11-21:4, lezen we over deze toekomst. Het verhaal is vol symbolen en sterke beelden, maar wat betekent het voor jou in deze tijd?

In dit verhaal zien we eerst een grote witte troon met God erop. Deze troon laat zien hoe machtig en eerlijk God is. De aarde en de hemel verdwijnen voor Hem. Dit laat zien hoe indrukwekkend God is. Het is alsof alles wat we kennen verdwijnt door zijn kracht.

Voor de troon staan alle mensen die ooit hebben geleefd, ongeacht of ze belangrijk waren of niet. Dit laat zien dat iedereen gelijk is voor God. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent geweest; op dat moment zijn we allemaal hetzelfde. Iedereen wordt beoordeeld op wat ze hebben gedaan, zoals opgeschreven in de boeken. Dit kan eng klinken, maar het herinnert ons eraan dat onze daden ertoe doen.

Er is ook een speciaal boek, het Boek van het Leven. Alleen de namen van mensen die eeuwig leven krijgen, staan hierin. Wie niet in dit boek staat, gaat naar de vuurzee, wat 'de tweede dood' wordt genoemd. Dit klinkt hard, maar het laat zien hoe belangrijk ons leven en onze keuzes zijn.

Na dit oordeel ziet Johannes, de schrijver van Openbaring, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De oude wereld is verdwenen, inclusief de zee die vaak symbool staat voor gevaar. Dit nieuwe begin brengt hoop en een frisse start.

Een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, komt uit de hemel. Deze stad lijkt op een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar bruidegom. Dit betekent een diepe, liefdevolle relatie tussen God en zijn mensen. God zal bij de mensen wonen, wat betekent dat we dicht bij Hem zullen zijn.

Een van de mooiste delen van dit verhaal is de belofte dat God al onze tranen zal drogen. Er zal geen dood, verdriet of pijn meer zijn. Dit is een krachtige belofte,

¹ Johannes 14:1, BGT

vooral voor mensen die moeilijke tijden doormaken. Het laat zien dat er een hoopvolle toekomst is waarin alle pijn verdwijnt.

Als jongere vraag je je misschien af wat je met deze beelden en beloften moet doen. Deze teksten moedigen ons aan bewust te leven. Onze daden hebben betekenis en gevolgen. Het is belangrijk om goed en eerlijk te zijn, niet uit angst voor straf, maar omdat we deel uitmaken van iets groters.

Deze passage biedt ook hoop. Ongeacht de moeilijkheden die je nu ervaart is er een belofte van een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Dit kan je moed en kracht geven om door te gaan, zelfs als het leven zwaar is.

De beelden in Openbaring 20:11-21:4 zijn sterk en soms eng, maar ze zijn ook vol hoop en belofte. Ze herinneren ons eraan dat we deel uitmaken van een groter verhaal en dat er een toekomst is waarin gerechtigheid, vrede en liefde zegevieren. Leef je leven met deze hoop en weet dat jouw daden en keuzes ertoe doen.

Gespreksvragen

- Hoe vind je het idee dat iedereen, ongeacht hun status, gelijk is voor God en beoordeeld wordt op basis van hun daden? Wat betekent dit voor hoe we anderen behandelen?
- Het Boek van het Leven bevat de namen van degenen die eeuwig leven krijgen. Wat denk je dat ervoor zorgt dat een naam in dit boek komt? Hoe beïnvloedt dit jouw keuzes?
- Johannes beschrijft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen pijn of verdriet meer is. Hoe stel jij je deze nieuwe wereld voor? Wat zou je het meest hopen te zien of ervaren?
- Wat betekent het voor jou om te horen dat God alle tranen zal drogen en dat er geen verdriet of pijn meer zal zijn? Hoe helpt deze belofte je om met moeilijke situaties om te gaan?
- De tekst moedigt aan om bewust en goed te leven. Wat zijn enkele manieren waarop je in je dagelijks leven goed en eerlijk kunt zijn? Waarom is dit volgens jou belangrijk?