

# Het begin van het evangelie

## Openingsvraag

Hoe zou jij in een paar woorden zeggen wat evangelie betekent? Hoe helpt het begin van het evangelie van Marcus je daarbij?

## Lees samen

Marcus 1:1-15

## Ijsbrekervraag

Wat is het raarste eten dat je ooit hebt geprobeerd en vond je het lekker of niet?

## Inspiratie

'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.'<sup>1</sup>

## Behandel de tekst

Het evangelie volgens Marcus begint met de krachtige woorden: 'Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God.'(vers1). Dit betekent het begin van een buitengewoon verhaal dat ons laat zien hoe belangrijk Jezus is en wat zijn komst betekent voor de wereld.

Lang voordat Jezus op het toneel verscheen, was er een profetie in het boek Jesaja: 'Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!'(verzen2 en 3). Deze boodschapper was Johannes de Doper. Johannes leefde in de woestijn en droeg een jas van kameelhaar met een leren riem. Hij at sprinkhanen en honing. Zijn leven in de woestijn en zijn eenvoudige manier van leven trokken veel mensen aan.

Johannes had een belangrijke boodschap voor iedereen die naar hem luisterde: 'Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven.'(vers 5). Mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen in grote aantallen naar Johannes. Ze luisterden naar zijn boodschap, voelden spijt voor hun zonden en lieten zich dopen in de rivier de Jordaan. Dit doopritueel was een symbool van hun wens om een nieuw en beter leven te beginnen.

Onder degenen die naar Johannes kwamen, was een heel bijzondere persoon: Jezus uit Nazaret in Galilea. Johannes had al aan de mensen verteld dat na hem iemand zou komen die veel machtiger was dan hijzelf. Johannes voelde zich zelfs niet waardig om de schoenen van deze persoon uit te trekken. 'Ik heb jullie gedoopt met water,' zei Johannes, 'maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.' (vers 8)

Toen Jezus gedoopt werd door Johannes, gebeurde er iets bijzonders. Zodra Jezus uit het water kwam, ging de hemel open en de Geest van God kwam als een duif naar beneden. Uit de hemel klonk een stem: 'Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.'(vers 11). Dit was een duidelijk teken dat Jezus de Zoon van God was, geliefd en gezegend.

Na zijn doop werd Jezus door de Geest naar de woestijn gestuurd. Daar bracht Hij veertig dagen door, en gedurende die tijd probeerde Satan Hem te verleiden tot zonde. Ondanks de wilde dieren om Hem heen, werd Jezus verzorgd door engelen. Deze periode in de woestijn was een tijd van beproeving en voorbereiding voor Jezus. Hij moest sterk blijven en zich klaarmaken voor zijn missie. Nadat

<sup>1</sup> Marcus 1:11, NBV21

Johannes de Doper gevangen was genomen, keerde Jezus terug naar Galilea. Daar begon Hij het goede nieuws van God te verkondigen. Jezus zei: 'Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.'(vers 15). Jezus' boodschap was eenvoudig maar krachtig. Hij riep mensen op om hun levens te veranderen, te geloven in het goede nieuws en zich voor te bereiden op de komst van Gods koninkrijk.

Voor ons is dit verhaal vandaag nog steeds belangrijk. Het laat ons nadenken over ons eigen leven en de keuzes die we maken. Stel je voor dat je een moeilijke tijd hebt gehad en verkeerde keuzes hebt gemaakt. Misschien heb je tegen je vrienden gelogen of je familie teleurgesteld. De woorden van Jezus en Johannes de Doper laten zien dat je altijd een nieuwe start kunt maken. Net zoals de mensen uit Judea en Jeruzalem kunnen wij ook kiezen voor een nieuw leven en ons hart openen voor de liefde en leiding van God. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Dit betekent dat we altijd de kans hebben om onze fouten goed te maken en een nieuwe start te maken.

Het verhaal van Jezus en Johannes de Doper herinnert ons eraan dat vernieuwing en verandering altijd mogelijk zijn. Net als een rups die verandert in een mooie vlinder, kunnen wij, ongeacht onze fouten uit het verleden, altijd een nieuw begin maken en ons leven richten op liefde, vergeving en geloof. We hebben altijd de kans om te groeien en beter te worden.

### **Gespreksvragen**

- Wat vind jij het meest bijzondere aan het begin van het evangelie volgens Marcus, waarin wordt gezegd dat Jezus het goede nieuws brengt?
- Hoe denk je dat het zou zijn om in de tijd van Johannes de Doper te leven, met zijn eenvoudige levensstijl in de woestijn?
- Waarom denk je dat Johannes de Doper zo'n grote indruk maakte op de mensen in Judea en Jeruzalem?
- Hoe zou jij reageren als je erbij was geweest toen Jezus werd gedoopt en de hemel open ging?
- Wat betekent het voor jou om te geloven in het goede nieuws van Jezus en hoe helpt dat je bij het maken van keuzes?

### **Opdracht**

Denk na over wat 'met gezag spreken' betekent. Schrijf in je eigen woorden op wat jij denkt dat het betekent. Bijvoorbeeld: Is het iemand die met vertrouwen en overtuiging praat? Of iemand die veel weet over een onderwerp?

Denk aan iemand die jij kent of hebt gezien die 'met gezag spreekt'. Schrijf de naam van deze persoon op en waarom jij vindt dat hij of zij 'met gezag spreekt'.

Denk aan een moment waarop jij voor een groep mensen moest spreken. Voelde je je toen zelfverzekerd en kwam jouw boodschap goed over?

Schrijf kort op hoe dat ging en of je vond dat je met gezag sprak. Wat zou je anders doen om meer gezag uit te stralen?