

Epiloog: Jezus en zijn Woord

Opdracht van de vorige week

- Denk na over de woorden 'kennismaken' en 'ontmoeten'. Wat betekenen deze woorden voor jou? Beschrijf in je eigen woorden wat volgens jou het verschil is tussen de twee.
- Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven waarbij je iemand hebt **ontmoet** en een voorbeeld waarbij je met iemand hebt **kennisgemaakt**?
- Wat voelde anders in deze situaties?

Schrijf je antwoord kort op (2-3 zinnen per vraag) en deel het met de groep!

Lees samen

Johannes 21:1-19

Ijsbrekervraag

Kun je een keer noemen dat je iemand moest vertrouwen, terwijl je niet zeker wist of het goed zou gaan? Hoe liep het af?

Inspiratie

'Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen.'¹

Behandel de tekst

In Johannes 21 lezen we over een speciaal moment tussen Jezus en zijn discipelen. Dit verhaal gaat over vertrouwen, luisteren en een nieuwe kans krijgen. De discipelen, waaronder Petrus en Johannes, gaan vissen op het Meer van Tiberias. Het voelt vertrouwd na alles wat er is gebeurd rondom Jezus' dood en opstanding. Maar hoe ervaren ze ook zijn, ze vangen de hele nacht niets. Dit kan ons iets leren: soms lijkt het alsof we alles zelf kunnen, maar zonder Jezus lukt het vaak niet.

In de vroege ochtend staat Jezus aan de oever, maar de discipelen herkennen Hem niet meteen. Hij roept naar hen: 'Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me?' Als ze 'nee' zeggen, geeft Hij de opdracht: 'Gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wel wat vangen!' Ze doen het, en hun net zit opeens vol vis! Dit laat zien dat als je naar Jezus luistert, er mooie dingen kunnen gebeuren, zelfs als je het zelf niet verwacht.

Wanneer Johannes beseft dat de man aan de oever Jezus is, roept hij: 'Het is de Heer!' Petrus wacht niet af. Hij springt direct in het water om zo snel mogelijk bij Jezus te komen. Zijn actie laat zien dat liefde voor Jezus meer is dan woorden; het is iets dat je laat zien in wat je doet. Dit is ook een uitdaging voor jou: durf je jouw liefde voor Jezus te tonen door wat je doet?

Na het ontbijt stelt Jezus Petrus drie keer dezelfde vraag: 'Houd je van mij?' Dit doet Hij niet zomaar. Petrus had Jezus drie keer ontkend, maar nu krijgt hij drie keer de kans om zijn liefde te tonen. Elke keer dat Petrus 'ja' zegt, geeft Jezus hem een opdracht: 'Zorg voor mijn schapen.' Dit betekent dat Petrus een leider moet zijn en voor anderen moet zorgen. Het laat zien dat fouten maken niet erg is, zolang je daarna maar opnieuw je best doet. Jezus geeft altijd een tweede kans.

Aan het einde van hun gesprek zegt Jezus tegen Petrus: 'Volg mij.' Dit is simpel maar krachtig. Jezus volgen betekent dat je keuzes maakt die bij Hem passen, ook

¹ Spreuken 16:3; BGT

als dat soms moeilijk is. Het betekent dat je Hem vertrouwt, in goede én moeilijke tijden.

Dit verhaal laat zien dat Jezus altijd bij je is, zelfs als je fouten maakt of het even niet meer weet. Hij nodigt je uit Hem te vertrouwen, actie te ondernemen en voor anderen klaar te staan. Durf jij net als Petrus alles los te laten en Jezus te volgen? Hij heeft geweldige plannen voor jou!

Gespreksvragen

- Wat doe jij als iets wat je normaal goed kunt, opeens niet meer lukt, zoals de discipelen die geen vis vingen? Hoe voel je je dan?
- Waarom denk je dat de discipelen naar Jezus luisterden toen Hij zei waar ze moesten vissen? Zou jij dat ook gedaan hebben? Waarom wel of niet?
- Petrus sprong meteen in het water om naar Jezus te gaan. Wat zou jij doen om te laten zien dat je van Jezus houdt?
- Jezus gaf Petrus een nieuwe kans nadat hij fouten had gemaakt. Hoe vind jij het om te weten dat Jezus jou ook altijd een tweede kans geeft?
- Wat betekent het voor jou om Jezus te volgen? Kun je een keuze noemen die je hebt gemaakt omdat je bij Hem wilt horen?
- Jezus vroeg Petrus om voor anderen te zorgen. Hoe kun jij in jouw dagelijks leven anderen helpen en laten zien dat je om hen geeft?