

Onderwijs aan de leerlingen (deel 1)

Opdracht van de vorige week

Wie is Jezus voor jou: Schrijf kort op wie Jezus voor jou is.

Denk aan eigenschappen zoals eerlijk, aardig, liefdevol, sterk, enzovoort.

Wat betekent Hij voor jou: Schrijf in een paar zinnen op wat Jezus voor jou betekent. Hoe helpt Hij jou in je leven en de keuzes die je maakt?

Heb je een moment meegemaakt waarin je Zijn aanwezigheid voelde of iets belangrijks van Hem leerde?

Lees samen

Marcus 8:27-38

Ijsbrekervraag

Wat is voor jou belangrijker: een goede vriend zijn of populair zijn? Waarom?

Inspiratie

‘Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.’¹

Behandel de tekst

In Marcus 8:27-38 vertelt de Bijbel een verhaal over Jezus en zijn vrienden, de leerlingen. Dit verhaal helpt ons te begrijpen wie Jezus is en wat het betekent om zijn volgeling te zijn. Laten we samen naar dit verhaal kijken en zien wat het voor ons betekent.

Jezus en zijn leerlingen waren op weg naar een stad, Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Jezus aan zijn vrienden ‘Wie ben ik volgens de mensen?’ De leerlingen antwoordden dat sommige mensen denken dat Jezus Johannes de Doper is. Anderen denken dat Hij Elia is, en weer anderen zeggen dat Hij een oude profeet is. Toen vroeg Jezus: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’

Deze vraag is belangrijk. Het laat ons nadenken over wie Jezus voor ons is. Is Hij een gewone man, een wijze leraar, of is Hij echt de messias, de redder?

Jezus begon zijn vrienden te vertellen wat er met Hem zou gebeuren. Hij zei dat Hij veel pijn zou lijden, dat de leiders van het volk Hem zouden afwijzen en dat Hij gedood zou worden. Maar na drie dagen zou Hij opstaan uit de dood. Dit was moeilijk te begrijpen voor de leerlingen. Petrus zei dat Jezus dit niet mocht zeggen. Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Achteruit jij, Satan! Jij denkt aan wat mensen willen, niet aan wat God wil.’

Hieruit leren we dat Gods plannen anders kunnen zijn dan wat wij willen of begrijpen. We moeten vertrouwen hebben in Gods weg, ook als die moeilijk is. Jezus vertelde de mensen dat als ze zijn volgeling willen zijn, ze niet meer aan zichzelf mogen denken. Ze moeten bereid zijn om hun leven op te geven en Jezus te volgen. Hij zei dat als je probeert je leven te redden, je het juist zult verliezen. Maar als je je leven verliest voor Jezus en zijn boodschap, zul je het redden. Niet meer aan jezelf denken betekent dat je je eigen belang niet vooropstelt en de controle over je leven loslaat. Dit maakt duidelijk dat we soms lastige keuzes moeten maken. We moeten ervoor kiezen om Jezus te volgen, zelfs als dat betekent dat we dingen moeten laten die we graag willen.

¹ Matteüs 6:33, BGT

Jezus zei dat het geen zin heeft om alles in de wereld te hebben als je je ziel verliest. Dit betekent dat we moeten nadenken over wat echt belangrijk is in ons leven. Jezus wil dat we ons niet schamen voor Hem of zijn boodschap, zelfs als anderen dat wel doen. Als we trouw blijven aan Jezus, zal Hij ons ook erkennen als Hij terugkomt.

Marcus 8:27-38 is een belangrijk verhaal dat ons helpt te begrijpen wie Jezus is en wat het betekent om zijn volgeling te zijn. Het daagt ons uit om na te denken over ons geloof en de keuzes die we maken in ons leven. Wie is Jezus voor jou? En ben je bereid om zijn volgeling te zijn, wat het ook kost?

Gespreksvragen

- Wat betekent het voor jou om een volgeling van Jezus te zijn?
- Jezus zei dat Hij veel zou lijden en uiteindelijk weer zou opstaan. Hoe zou jij reageren als je een van zijn vrienden was en dit hoorde?
- Kun je een situatie bedenken waarin je iets hebt opgegeven om te doen wat je denkt dat Jezus van je vraagt?
- Hoe beïnvloedt je geloof de manier waarop je prioriteiten stelt en beslissingen neemt?
- Wat kun je doen om sterker in je geloof te staan, zelfs als anderen het niet begrijpen of er tegen zijn?

Opdracht

Denk aan een belangrijke keuze die je onlangs hebt gemaakt of binnenkort moet maken. Dit kan iets zijn zoals het kiezen van een studie, een bijbaan of zelfs iets in je persoonlijke leven. Beschrijf de keuze die je hebt gemaakt of gaat maken. Waarom vind je deze keuze belangrijk? Schrijf minstens drie alternatieven voor je keuze op. Wat zou je doen als je deze keuze niet zou maken? Welke andere mogelijkheden heb je? Welke rol speelt God in jouw beslissingen?