

## RENTMEESTERSCHAP: EEN BREED BEGRIIP

**G**od houdt van ons. Alles wat we geven is een reactie op Gods liefde. Wij geven zijn zegeningen door. Hierdoor laten we zien dat we trouw zijn aan God. We worden ook deel van een groter geheel, en samen bouwen we aan de kerk en de wereld om ons heen.

God daagt ons uit om anders te kijken naar wat we hebben: onze tijd, onze talenten en ons geld. Zo is de sabbat de dag die bestemd is om uit te rusten en aan God te besteden. De inzet van onze talenten is nodig voor de kerk en de mensen in de buurt. God wil dat we omkijken naar anderen en zorgen voor de wereld; we leven niet alleen voor onszelf. Ook ons bezit is niet alleen van en voor onszelf.

**De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich, en ze helpen om die kracht door te geven. Want de kerk kan alleen groeien als iedereen in liefde samenwerkt [Efeziërs 4:16].**

Door de Bijbel heen zien we dat God tien procent vraagt van de inkomsten van gelovigen voor zijn werk. De mens krijgt dat in bruikleen, en de Heer ontvangt het graag terug voor zijn kerk. Met dit geld kan de kerk mensen bereiken met Gods liefde.

God vraagt ons om financieel bij te dragen. Maar nog liever wil God onze harten, en daarom daagt hij ons uit om alles te delen wat écht belangrijk is voor ons: tijd, talenten en bezit. Zo krijgt God de kans om ons leven te vormen en krijgen wij de kans om onze prioriteiten op de juiste manier te stellen. Als wij geven, worden de kerk en de wereld niet alleen betere plekken, u wordt een beter persoon.

## BEDANKT DAT U HET VERSCHIL MAAKT

**I**k wil in alle aspecten van bijbels rentmeesterschap groeien. Ik wil mijn tijd, talenten, mijn leefomgeving, bezit en geld beheren volgens Gods wil, omdat ik dit alles van hem ontvangen heb. Ik wil God trouw zijn in het afdragen van mijn tienden tot opbouw van zijn werk en kerk, tot verspreiding van zijn evangelie en tot zegen van mijzelf en mijn dierbaren – ik vertrouw op Gods goedheid en leiding en ik beloof hem dat hij op mij kan rekenen.

**Geef, en je zult krijgen, meer dan je uast kunt houden! Want zo veel als jij aan anderen geeft, zo veel geeft God aan jou [Lukas 6:38].**

Daarom leef ik rentmeesterschap in woord en daad uit.

Daarom bespreek ik rentmeesterschap regelmatig in mijn werk voor de Heer.

Daarom geef ik het belang van rentmeesterschap door aan de kinderen en jongeren in mijn omgeving.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.adventist.nl/rentmeesterschap](http://www.adventist.nl/rentmeesterschap)



KERKGENOOTSCHAP DER  
ZEVENDE-DAGS  
ADVENTISTEN

**GEEF HET  
DOOR,  
SAMEN  
ZIJN WE  
DE KERK**



## TIENDEN, WAAR KOMEN ZE VANDAAN?

**D**e eerste keer dat we lezen over tienden is als Abraham tienden geeft over zijn inkomsten, zie het verhaal in Genesis 14:17-24. Ook Abrahams kleinzoon Jakob gaf tienden (Genesis 28:16-22). Als God zijn regels geeft aan zijn volk, verbindt hij tienden onlosmakelijk aan het leven van het volk. Uiteindelijk krijgt elke stam een deel van het beloofde land, behalve de priesters. Zij leven van de tienden van de andere stammen (1 Korintiërs 9:13-14).

Het principe van tienden is er al heel vroeg in de geschiedenis, en wordt keer op keer benadrukt. In het Nieuwe Testament blijkt nergens dat dit principe is afgeschaft. Zowel Jezus als de schrijver van Hebreëen bevestigen juist het tiendenprincipe (Matteüs 23:23, Hebreëen 7:8).

**Verzamel schatten in de hemel, daar ureten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Matteüs 6:20-21).**

God benadrukt de goede invloed die tienden kunnen hebben. In Maleachi daagt God de mensen uit om tienden te betalen. Hij zegt: 'Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat ik jullie beloon!' (Maleachi 3:10). De beloning is meer dan alleen persoonlijk geluk, de Heer belooft zegeningen voor de hele omgeving!

## TIENDEN, WAAR GAAN ZE NAARTOE?

**D**e Adventkerk heeft ervoor gekozen om in het gebruik van de tienden het solidariteitsprincipe toe te passen. Dit stelt ons in staat om breder te denken dan onze eigen plek en onze missie verder te brengen dan onze eigen stad.

Van elke **euro** die aan tienden binnenkomt, blijft **93,5 cent** in Nederland,



gaat **2 cent** naar het wereldhoofdkantoor, gaat **3,5 cent** naar het Europese hoofdkantoor, gaat **1 cent** naar de adventistische universiteit in Engeland.

De **93,5 cent** die in Nederland blijft, wordt zo besteed:



- 5,3 cent** gaat naar jeugd en scouting [2]
- 4,0 cent** gaat naar kinderen, vrouwen & tieners [3]
- 5,3 cent** gaat naar sabbatschool, onderwijs [4]
- 9,2 cent** gaat naar evangelisatie, schriftelijke [5] bijbelcursussen en church planting
- 3,1 cent** gaat naar boeken, communicatie en Advent [6]
- 8,9 cent** naar administratie en overhead [7]

