

Een intieme relatie met God ervaren

Door Derek J. Morris

Ik neem jullie vandaag, aan het begin van de jaarlijkse opwekkingsweek, mee naar een zeer bekende tekst uit de Bijbel. Als ik je de eerste twee woorden geef, zijn de meeste mensen al in staat de tekst af te maken. Ben je er klaar voor? 'Wees stil . . .?' Je hebt het goed geraden. 'En weet dat Ik God ben.' De tekst staat aan het einde van een lied in de Bijbel, geschreven door de zonen van Korach: 'Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'¹

Wie is God?

Sommige aanhangers van New Age filosofieën zouden de tekst als volgt interpreteren: 'Wees stil en weet dat *ikzelf* God ben.' Laat in de jaren 1980 verheugde actrice Shirley MacLaine, die door veel mensen gezien wordt als hogepriesteres van de New Age beweging, een groot publiek door met open armen aan de kust van de Stille Oceaan te staan en te zingen: 'Ik ben God. Ik ben God. Ik ben God.'

Is dat wat de tekst betekent? Moeten we met elkaar roepen: 'Ik ben God?' Nee. Je hoeft niet veel van de psalm te lezen voordat je erachter komt dat je niet God bent. Dit geïnspireerde lied in de Bijbel verkondigt niet: 'Je bent jezelf tot hulp en je bent je eigen kracht. Je bent een zeer aanwezige hulp in moeilijkheden.' Nee. De psalm begint met de volgende woorden: 'God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.'²

De rest van de Bijbel verklaart duidelijk dat wij niet God zijn. Luister naar deze woorden van de Heer, die door de profeet Jesaja zijn opgeschreven: 'Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,

¹ Psalm 46:11

² Psalm 46:2-3

mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat Ik het ben. Vóór Mij is er geen god gevormd, en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEER! Buiten Mij is er niemand die redt.³ Wij zijn niet God. De Heer, Hij is God. Shirley MacLaine en alle andere New Agers die menen dat wij God zijn, hebben het bij het verkeerde eind.

Wees stil

Wat betekent deze bekende tekst? Een van de sleutels voor het begrijpen van deze passage in de Bijbel is te onderzoeken wat de betekenis is van het eerste werkwoord. In Nederlandse vertalingen vinden we woorden als 'Laat af,' 'Geef het op,' 'Staak de strijd.' De zonen van Korach die de psalm schreven onder inspiratie van de heilige Geest, gebruiken niet het gangbare Hebreeuwse woord *damam*, wat 'wees stil' betekent. Het Hebreeuwse woord dat in Psalm 46:11 wordt gebruikt is *raphah*, en de basisbetekenis, volgens de *Young's Analytical Concordance*, is 'laten gaan,' 'loslaten.' Letterlijk: 'Laat los en weet dat Ik God ben.'

Enkele vertalingen van hetzelfde vers:

'Staak de strijd, en erken dat Ik God ben' (NBV21).

'Stop met de strijd, en weet dat de Heer God is.' (BGT)

'Geef het op en weet dat Ik God ben.' (HSV)

'Laat af en weet, dat Ik God ben.' (NBG51; SV)

Sommige Bijbelcommentatoren menen dat dit woord van de Heer gericht is aan de vijanden van Gods volk – degenen naar wie verwezen wordt in Psalm 46:10, van wie de bogen en speren gebroken zullen worden en waarvan de wagen verbrand worden. Sommige commentatoren vertalen de tekst als: 'Laat Mijn volk met rust en weet dat Ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de volken. Ik zal verhoogd worden op aarde.' Dat is zeker een interessante en mogelijke interpretatie.

³ Jesaja 43:10-11

Maar toch meen ik dat de Heer ook spreekt tegen degenen die op Hem vertrouwen. God reageert op de belijdenis van degenen die uitroepen 'God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.' De Heer doet een oproep aan de mensen die hun vertrouwen op Hem stellen: 'Laat los, doe rustig en weet dat Ik God ben.' Wij hebben dat advies ook nodig aangezien velen van ons een leven leiden vol stress en op een hoog tempo. Steeds maar bezig 24 uur per dag, het hele jaar door (24/7/365). Laat los, trap op de rem, doe rustig.

Weet

Een andere belangrijk werkwoord om te begrijpen in Psalm 46:11 is het werkwoord 'weten.' Wees stil, rem af, doe rustig en *weet* dat Ik God ben. Dit werkwoord dat vertaald is als 'weten' is veel meer dan iets weten over of intellectueel beheersen. Het Hebreeuwse werkwoord *sakal* betekent 'kennen,' 'begrijpen.' Maar het werkwoord dat hier is gebruikt is *yada*, en dat betekent kennen in de zin van een relatie hebben.

Ik hoor de Heer in dit oude Bijbellied tegen ons zeggen: 'Rem af, doe rustig en geniet van een intieme relatie met Mij.' Wat een waardevolle uitnodiging. Het is een leven veranderende relatie die we allemaal hard nodig hebben, nietwaar?

De psalmist David beschreef deze ervaring van afremmen, rustig aan doen en genieten van een intieme relatie met God in één van zijn Bijbelliederen: 'HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind, de borst ontwend, stil op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij.'⁴ Ik geloof dat dit het beeld is van iemand die reageert op de uitnodiging van God: rem af, doe rustig en geniet van een intieme relatie met God.

⁴ Psalm 131:1-2

In het laatste boek van de Bijbel nodigt Jezus ons ook uit voor een diepe relatie met Hem: 'Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.'⁵ Dat is een diepe ervaring, het delen van een maaltijd en tijd doorbrengen met elkaar.

Toen onze twee zoons nog op de basisschool zaten, keerde ons gezin terug naar ons land van oorsprong. We liepen in de buurt van de Royal Albert Hall, in het hart van Londen en plotseling zagen we een Rolls-Royce voorbij rijden. Nou is dat niet heel bijzonder in dat deel van Londen, maar deze Rolls-Royce voerde een koninklijke vlag en werd begeleid door een motor escorte. Toen de auto langsreed zagen we koningin Elizabeth II op de achterbank zitten. Wat waren we opgewonden. We vertelden al onze vrienden over die bijzondere ervaring toen we terug waren in de Verenigde Staten van Amerika. Maar stel je eens voor hoe we ons gevoeld zouden hebben als de Rolls-Royce naast ons was gestopt, het raampje naar beneden was gegaan en de koningin ons had uitgenodigd op de thee. Dat zou pas spannend geweest zijn. Waarom? Omdat een maaltijd met iemand delen zoveel intiemer is dat iemand met 50 kilometer per uur voorbij zien rijden. Als het al zo geweldig geweest zou zijn om thee te drinken met de koningin, hoe geweldig is het dan wanneer God ons uitnodigt af te remmen, rustig aan te doen en een goede tijd met Hem te hebben?

Ervaar

Hoe kunnen we dat bereiken? Hoe kunnen we het rustiger aan doen en een diepe relatie met God opbouwen? Dat is in het bijzonder een goede vraag voor mensen die, net als ik, nogal hyperactief zijn. Er was geen diagnose voor mij toen ik een kind was. Er werd gewoon gezegd dat ik 'mieren in mijn broek' had. Maar ik ben niet de enige die gehaast is, gestrest en druk, of wel? We moeten allemaal weleens op de rem trappen, rustiger aan doen en meer ruimte maken voor God. Ben je het met me eens?

⁵ Openbaring 3:20

Hoe zou ons leven eruit zien in de komende dagen van deze opwekkingsweek en in de komende maanden, als we het rustiger aan zouden doen om meer te kunnen genieten van een diepe relatie met God?

- Ik ben er vrij zeker van dat de meesten van ons minder televisie zouden kijken en minder tijd op sociale media zouden doorbrengen.
- We kunnen God vragen ons te helpen de lange lijst van opdrachten en activiteiten los te laten die Hij ons nooit gevraagd heeft te doen.
- Ik geloof dat we meer tijd zouden doorbrengen op plekken waar over God kunnen leren en een diepe relatie met Hem kunnen vieren.
- Waarschijnlijk zouden we nieuwe vrienden maken en oude vriendschappen vernieuwen met mensen die ook bewust afremmen, rustig aan doen om een diepe relatie met God te ervaren.
- We zouden meer tijd in de natuur door kunnen brengen en minder tijd in kunstmatige omgevingen.

Een intieme relatie met God ontstaat niet zomaar. Het vergt een bewuste keuze om af te remmen, rustig aan te doen om de intimiteit te ervaren met je Schepper en Verlosser.

Neem even een moment – denk aan een manier waarop je bewust kunt afremmen en rustiger aan kunt doen om ruimte voor God te maken. Bedenk hoe je het ‘God eerst’ principe deze week in praktijk kunt brengen.

Derek J. Morris
President, Hope Channel International